

## PROGRAM FÖR STUDIERESAN TILL ISTANBUL 11-14/9 2015

Vår guide på Plats Serhat Paktas är historiker och konsthistoriker. Då Serhat Paktas bott i Sverige, och bland annat läst vid Lunds universitet, i nära 10 år ger han svenska perspektiv i fråga om historia, kultur och religiositet kopplat till Istanbul och Turkiet. All guidning och alla föreläsningar sker via headset.

### **Fredagen den 11 september**

*Avresedag*

Var och en tar sig till Arlanda på egen hand.

11.45 flyg från Stockholm, ankomst Istanbul kl. 16.15.

Guide, möter upp på plats. Vi tar oss med buss till hotellet och får på vägen lyssna till en föreläsning om Turkiets historia och landets kopplingar till Sverige.

19.00 Kvällsbön

19.30 Gemensam middag på hotellet.

### **Lördagen den 12 september**

Frukost

8.20 Morgonbön

8.30 Promenad genom staden; guide som föreläser om det gamla Konstantinopel och dess betydelse för kristendomens utbredande

10.30 Besök i Topkapı Palatset; guide föreläser om övergången från kristendom till Islam, det politiskt religiösastyret och kalifatets fall.

12.00 Lunch

13.00 Promenad till Hagia Sophia Museet med samtal kring det nuvarande politiska läget i Turkiet.

14.00 Hagia Sophia Museet; guide föreläser om kejsar Justinianus och upploppet år 532. Nya Hagia Sophia som världens mest praktfulla kyrka och förebild för bl.a. Peterskyrkan i Rom, övergången från kyrka till moské, likheter och skillnader i kyrkorummen.

15.00 Besök i Blå Moské; guidad tur med föreläsning om islam, turkarnas historia kring islam, muslimsk religiositet. På begäran även en föreläsning och samtal kring kvinnans roll i islam.

17.00 Egen tid med möjlighet att besöka Grand Bazaar.

19.00 Gemensam middag

### **Söndagen den 13 september**

Frukost

8.20 Morgonbön

8.30 Busstur utmed Stadsmuren, föreläsning om på bussen om det bysantinska och ottomanska riket.

9.30 Besök på Chora-museet; en liten kyrka som grundades 1324, vi får se fresker och mosaiker föreställande bibliska berättelser, föreläsning kring dessa.

13.30 Lunch

Buss tillbaka till stadskärnan med föreläsning om författaren Gunnar Ekelöf.

14.30 Båttur på Bosporen; nytt möter gammal öst möter väst. Föreläsning om klasskillnader och mångkulturella utmaningar.

18.00 Besök på antik teater; vi får uppleva en sufisk mystik-gudtjänst med dervischer som

genom dans och djup bön försätter sig i trans.

19.00 Gemensam middag

### **Måndagen den 14 september**

Hemresedag.

10.30 buss till flygplatsen, uppsamling av frågor som uppkommit i samband med resor

14.00 planet går från Istanbul- Stockholm, ankomst Arlanda 16.30.